

## Tâm Thư

Kính thưa các nhà hảo tâm, các cô chú trong BCH Hội VINAHF:



Lời đầu tiên, kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và hanh thông nhiều lĩnh vực.

Tôi tên đạo là Thích Nhuận Dương trụ trì chùa Hưng Khánh Kon Rẫy - Kon Tum .

Chú Trang, là một TNV lâu năm của VINAH ở Gia Lai, là người tiến cử tôi đến với Hội VINAHF. Theo đề nghị của chú Trang, đoàn VINAHF đã dành thời gian trong chuyến đi về Việt Nam, đặc biệt là vùng Tây Nguyên, để đến tận nơi tham quan, tìm hiểu vùng Kon Rẫy.

Cho nên, trong tháng Giêng Âm Lịch, đầu năm Quý Mão (2023), tôi có thiện duyên được gặp đoàn VINAHF - chú Khiết, chú Hoàng, chú Trang .. khi đoàn đi đến các vùng nghèo ở các tỉnh Tây Nguyên, và Kon Rẫy là nơi nghèo nhất của Tỉnh Kon-tum.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp được chú Khiết tại chùa Hưng Khánh Kon Rẫy., được chú Khiết cho biết thêm về mục đích, và tôn chỉ của Hội, cũng như vai trò, trách nhiệm của TNV VINAHF trong việc đưa các chương trình phục vụ người nghèo của VINAHF đến vùng nghèo Kon Rẫy.

Và. tôi có dịp để giúp đoàn VINAHF hiểu thêm về Kon Rẫy, là một trong những huyện nghèo thuộc tỉnh Kon Tum. Nơi đây bà con dân tộc chiếm 60% dân số, người kinh đều là dân góp ở các tỉnh về đây lập nghiệp làm ăn. Đa số người dân trồng trọt, chăn nuôi nhất là trồng khoai mì, cây cà phê, cây cao su. Nhưng trồng cây khoai mì là chủ đạo, từ khi trồng đến khi thu hoạch phải mất từ một năm đến hai năm mới có thu chi. Bà con ở đây dựa vào cây mì làm kinh tế là chính nên rất khó khăn trong cuộc sống.



Tôi đã ở đây làm việc Đạo được 10 năm, và đi vào thực tế cuộc sống của họ mới thấy nhiều sự thiếu thốn từ lương thực, vật dụng cá nhân, nhà ở vật chất trong sinh hoạt thường ngày của bà con đồng bào mới thấy được nỗi khổ của họ. Có nhà sinh con đông quần áo nhếch nhác, mỗi bữa ăn chỉ có cơm trắng và ít mắm muối, nhiều lúc ra rẫy nhổ củ mì luộc cả nhà ăn, vì điều kiện khó khăn con đến tuổi đi học rất muốn cho con đến trường vui cùng bạn bè trang lứa, nhưng không đủ tiền đóng học phí, cả ngày làm lụng vất vả không đủ ăn, đủ mặt thì làm sao cho con đi học được!

Có những nhà vào trống trơn giường cũng không có nằm, một góc làm một cái bếp nhỏ chỉ có một hai cái nồi và mấy cái chén ăn cơm, quần áo chăn mền lại ít mùa nắng thì không sao mùa mưa khí hậu Tây Nguyên rừng núi rất lạnh 4,5 người trong nhà đắp một cái chăn rách mỏng manh... Còn nhiều làng khác, có nhiều mảnh đời bất hạnh nữa!



Cho nên khi được nghe chú Khiết nói về mục tiêu và cách hoạt động, cách giúp người nghèo vô điều kiện, vô vụ lợi. , bản thân tôi rất cảm kích và rất mong được đồng hành cùng hội để giúp người nghèo, người dân tộc ở Kon-Rẫy này.

Sau buổi cơm chay, tôi đã chọn để đưa đoàn VINÀH đến làng Kon-lung hẻo lánh, cách chùa 7 cây số để Đoàn VINAHF xem thực tế. Đến được làng phải qua cầu trảng nhưng xe qua bên kia cầu thì đi không được vì đường đất gập ghềnh chưa đổ nhựa chỉ một đoạn ngắn, mọi người xuống xe

đi bộ cả cây số, vì đoàn không có nhiều thời gian, nên tôi phải điện anh trưởng thôn , điều thêm hai xe máy nữa ra đón đoàn chở vào làng . Khi vào làng , đoàn đã gặp đại diện anh, ông A bằng già làng , A phai của mặt trận và trưởng thôn A pắp cùng nhau trao đổi công việc để hội hiểu cuộc sống và nguyện vọng dân trong làng để cải thiện được cuộc sống thiếu thốn, nghèo nàn.



Sau khi bàn bạc với những nhu cầu ngắn hạn dài hạn và sự khả thi ... Cuối cùng **mục đích ưu tiên mà dân làng cần ngay là tìm cách khoan thật sâu để hy vọng tìm được một nguồn nước sạch cho người dân** vì hiện nay đang bị thiếu nước đi lấy nước từ suối khe không những đã quá xa, vất vả mà cũng nước không được trong sạch.

Đây là một dự án rất tốn kém, rủi ro bởi vì trước đây cũng có một vài lần. làng có cố gắng đi khoan giếng như đều không thành công vì không có kinh phí khoan sâu hơn 50 mét.

Ngoài dự án lớn là việc khoan giếng, dân làng cũng xin được cứu trợ cấp cứu gạo cho 68 hộ trong gia đình.

Sau khi chụp một vài tấm hình lưu niệm với dân làng, Đoàn VINAHF đã rời làng với hai lời hứa:

- 1 – Giúp khẩn cấp gạo 68 hộ gia đình.
- 2 - Sẽ khoan giếng sâu để tìm nguồn nước ngầm đủ cho cả bản làng





Tôi cũng đưa đoàn đến gia đình chú Hưng bị tai nạn lao động cách đây ba năm, liệt tứ chi đi lại khó khăn, gia đình chú có bốn người hai vợ chồng hai đứa con còn nhỏ đang đi học, tất cả mọi chi tiêu trong gia đình đều nhờ nội ngoại anh chị em người thân trong gia đình trợ giúp. Căn nhà chú Hưng đang xuống cấp trầm trọng và có nguyện vọng được VINAHF giúp làm lại cái nhà có chỗ



tránh nắng, tránh mưa. Chú Khiết có nói mức giúp tối đa VINAHF có thể là 70 triệu để gia đình xem xét, khi có đủ ngân sách để khởi công xây nhà thì Hội VINAHF sẽ giúp cho gia đình.

Về Lời hứa thứ nhất của Hội VINAHF cho làng Kon-Lung - Hội giao phó cho tôi đã đảm



nhệm việc cứu trợ gạo, và đã được việc thực hiện ngay trong ngày hôm sau.

Tôi đã mua và với sự hỗ trợ của các Phật tử tại Chùa, chuyển 7 tạ gạo đến bản làng cho hết 68 hộ gia đình, mỗi hộ được một phần quà gồm 1 bao gạo 10 kg và 1 bì thư tiền



mặt ( Chùa cũng góp phần tiền riêng là 880.000đ thêm cho số tiền của Hội cung cấp) nên lời hứa thứ nhất Hội đã giữ đúng với dân làng một cách nhanh chóng như họ rất mong đợi vì đang rất thiếu lương thực,

Lời hứa thứ hai, khó khăn vì dự án đòi hỏi kế hoạch, nghiên cứu, cần nhiều thời gian, chọn cty, kỹ thuật và hợp đồng với chi phí lớn mà Hội cũng giao cho tôi thực hiện dự án này với tư cách của một TNV VINAHF.

Ước tính ban đầu kinh phí là 96 .000.000đ, và sẽ thực hiện qua nhiều giai đoạn, và có nhiều rủi ro , nhất là việc khoan quá sâu, phía xuyên qua được lớp đá tảng dày bên dưới bản làng.

Ngay sau khi. Đoàn kết thúc chuyến đi, chú Khiết về Mỹ, và VINAHF đã tích cực bắt đầu làm việc với các TNV VINAHF tại Tây Nguyên và với tôi để tiến hành, triển khai dự án.

Công việc khó khăn, vất vả , chúng tôi liên lạc với nhau hàng ngày để trao đổi về tình huống, nhưng cho đến hôm nay, việc giếng khoan sâu xuống 100m, đã chạm được đến nguồn nước , và. nước đã bơm lên, chi phí cũng đã thanh toán trên 60 triệu cho giai đoạn một , và nay tiếp tục giai đoạn hai làm giàn bê tông cốt thép, thiết kế, đặt bồn 5000 lít và các đường ống phân phối nước.

Với tiến triển của công việc như hiện nay, dự án hy vọng sẽ hoàn tất chuẩn chu trong tháng 4 để bàn giao lại cho dân làng và như vậy toàn dân làng xã Kon-Lung sẽ

có nguồn nước ngọt , lấy từ nguồn nước ngầm sâu 100m, và VINAHF đã giữ đúng lời hứa thứ hai, rất khó khăn nhưng hội VINAHF đã làm được, để cải thiện đáng kể cuộc sống, nhất là sức khỏe của dân trong bản làng.

Về căn nhà chú Hưng, hiện nay gia đình vẫn chưa có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của chính quyền địa phương để nên vẫn đang chờ đợi và chưa tiến hành.

Tương lai trong vùng nghèo Con Rẫy cần thêm nhiều sự giúp đỡ của Hội VINAHF qua các chương trình Hội đã thực hiện tại các tỉnh khác ở trên Tây Nguyên này, cho nên rất mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ cho cuộc gây quỹ Mùa Xuân năm 2023 của Hội VINAHF để Hội có điều kiện để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh ở những nơi xa xôi, hẻo lánh ít ai biết được hay ghé thăm.





Tôi thay mặt bà con trên địa bàn Kon Rẫy chân thành tri ân những TẤM LÒNG VÀNG của quý ân nhân, các mạnh thường quân và hội VINAHF.

Tôi tuy chưa có lịch sử tham gia làm TNV VINAHF cho Hội hội như các TNV lâu năm khác, nhưng rất vui mừng khi được Hội tin cậy, và giao cho tôi đảm nhiệm chính cho các dự án tại Kon-Rẫy, nhất là dự án tốn kém, nhiều rủi ro, phức tạp để cung cấp nguồn nước sạch cho dân làng.

Qua dự án khó khăn này, tôi được hiểu rõ hơn nữa về cách thức điều hành, phương châm, tinh thần phục vụ người nghèo của Hội nên tôi thật sự vô cùng cảm kích và tôi chân thành tri ân được làm TNV VINAHF để nối dài dây chuyền nhân ái của Hội VINAHF đến những người nghèo, những người kém may mắn ở Kon-Rẫy của tỉnh Kon-Tum này.

Kính chúc quý vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm Ban chấp hành Vinahf và đội ngũ TNV VINAHF vô lượng cát tường.

Thích Nhuận Dương - TNV VINAHF tại Kon Rẫy - Kon Tum .

